

De hemel vertelt ons Gods glorie

De hemel vertelt ons de gloed van Gods glorie,  
de sterren spreken van zijn licht.

De dag en de nacht zingen samen victorie;  
Gods grootheid krijgt op aard' gezicht.

De gloed van Gods licht schijnt over de aarde en is tot in eeuwigheid.  
(De gloed van Gods licht schijnt in eeuwigheid.)  
De taal van liefde is zichtbaar geworden en spreekt van Zijn majesteit.  
(Gods liefde spreekt van majesteit)

De gouden zon toont Gods heerlijke stralen;  
natuur en taal gaan hand in hand,  
een lichtend pad naar 't vaderland.

'De bruidegom komt,' zingt hemel en aarde.  
O mensenkind zie naar hem uit.  
't is God die de wereld voor wanhoop bewaarde,  
de schepping roep Zijn liefde uit.

Hij komt als het zonlicht over de bergen, al jubelend als een held.  
( Hij komt, de Heer, jubelend als een held.)  
Hij komt met vrede en goedheid zoals in de Bijbel wordt vermeld.  
( Met vrede en goedheid als vermeld)

Wil Hem verwachten, Hij komt straks met ere,  
dan schijnt zijn licht voor allemaal  
en klinkt Zijn lof in elke taal!

Oorspronkelijke titel: The heavens are telling

Ned. tekst.: D. Beijersbergen-Groot

Naar psalm 19: 1 – 7

© 2009 GIA Publications. For Europe, excl. UK/Eire: Smallstonemediasongs.com